

## Nieuwsbrief mei 2016.

### **Webwinkel vrijwilligers.**

De belangeloze inzet vrijwilligers is bijzonder. Vrijwilligers doen belangrijk werk en dat verdient een waardering. Als dank voor hun inzet mogen alle vrijwilligers óók in 2016 een cadeau uitkiezen in de webwinkel die de gemeente speciaal voor vrijwilligers heeft geopend. Het tegoed van 2016 voor vrijwilligers bedraagt 20 credits.

#### **Wat zit er in de webwinkel?**

De webwinkel, is gevuld is met een enorme keuze aan cadeaus. Het aanbod is erg divers: zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een dagje naar Madurodam, of voor een voucher van Rituals, Dille & Kamille of Oil & Vinegar. Je kunt er ook voor kiezen om naar de bioscoop te gaan of te gaan zwemmen in een van de Haagse zwembaden.

Een greep uit het aanbod: *een wedstrijd van ADO Den Haag, schaatsen of skiën in De Uithof, Sea Life Scheveningen, Omniversum, overnachting Crowne Plaza, film Pathé, Mauritshuis, Koninklijke Schouwburg, Haagse zwembaden, vouchers van Dille & Kamille, Rituals en Oil & Vinegar, digitale weegschaal, tegoed HTM, 3-gangen menu Humphrey's, Madurodam, Stomerij Palthe, Mathijs Maaltijdbox*

Kortom: alle vrijwilligers mogen shoppen! Ook in 2016.

Vrijwilligers kunnen zich registreren en hun waardering uitkiezen op [www.denhaagdoet.nl/webwinkel](http://www.denhaagdoet.nl/webwinkel).

Jullie hebben het verdiend!

### **Inspirerende schrijversbijeenkomst van 11 april, vervolg.**

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd nog enkele stukjes te publiceren die tijdens de schrijversbijeenkomst van 11 april zijn geschreven.

Waar ging het ook alweer over?

Mevrouw Dé Hogeweg, docent aan de schrijversacademie Den Haag, gaf een korte inleiding over Creatief Schrijven, vooral over hoe het aanboren van de zintuigen kan leiden tot verlevendigen van herinneringen; en de verrassing die dat oplevert als je méér dan alleen de feiten in een verhaal verwerkt. Tijdens de oefening werd dat al direct duidelijk.

Aan de hand van een geur uit je jeugd, die ieder zelf koos, schreven we een kort verhaaltje. Het werden levendige 'scènes', waarbij je onmiddellijk een voorstelling van het tafereeltje kon maken. De ervaring en de gevoelens die hoorden bij het tafereel uit de kindertijd, werden treffend verwoord. Het motto "Show, don't tell" werd in praktijk gebracht: Je laat de lezer meebeleven hoe het was. Dat kon ieder ervaren.

***Ter inspiratie vindt u onderaan deze nieuwsbrief nog vier van de gemaakte teksten.***

## Een lekker lunch

Tanta Anna kijkt me aan en zegt: 'Het is tijd voor het middageten. Ga jij even naar de bakker?' Ik verschiet enigszins van kleur, want ik logeer bij mijn tante in een klein Duits plaatsje en zal de bestelling in het Duits moeten plaatsen. Aan de andere kant: ik ben al zeven en niet op mijn mondje gevallen. Het zal me heus wel lukken! Tante Anna drukt me een paar muntstukken in mijn handen en dan ga ik op weg, onderwijl de zin oefenend die ik zo meteen moet opdreunen.

Als ik de deur van de bakkerszaak open, stroomt de geur van vers brood en zoet gebak me tegemoet. De bakkersvrouw, een grote vrouw met blozende wangen en twee blonde vlechten, kijkt me vriendelijk aan. Vlug zeg ik: 'Ein halbes frisches Oberländer für Frau Fritz bitte!' De vrouw draait zich om, pakt een donkerbruin brood van de plank achter haar en haalt het door de snijmachine. Zoete triomf: ze heeft me verstaan!

Ik pak de papieren zak met het halfje Oberländer aan, en glimlachend roep ik in mijn allerbeste Duits: 'Aufwiedersehen!'

De lunch heeft nog nooit zo goed gesmaakt...

Annemieke Wilmink

\*\*\*

## Pindakaas

'Het sneeuwt. Mama en ik zijn buiten. We maken sneeuwballen. Ik vind het moeilijk om ballen te maken, de sneeuw blijft steeds aan mijn wanten plakken. Die van mama zijn mooi en rond. Ze gooit een sneeuwbal tegen het raam van onze buurvrouw. Mama lacht heel hard, met een knorretje aan het eind, zoals ze altijd doet als ze hard moet lachen. Ik gooi ook een hoopje sneeuw tegen het raam. Opeens staat de buurvrouw voor het raam. Ze kijkt boos en ze roept: "Pas op hoor!" en ze zwaait met haar wijsvinger. Ik schrik me wild! Zo hard als ik kan hol ik weg, naar ons huis, door de voordeur die gelukkig nog open staat. Vlug de woonkamer in, achter de bank, op de grond, onder het raam met mijn rug tegen de verwarming. "Waar is mama!" denk ik. Ik hoor de buurvrouw binnenkomen, ze roept mijn naam. Ik moet huilen, ik ben bang. De buurvrouw kijkt over de bank, ze ziet me, ze knielt bij me neer. Ze zegt "hee, het was maar een grapje, ik ben niet echt boos". Ze pakt me bij mijn kin zodat ik haar wel aan moet kijken. Haar hand ruikt naar pindakaas'.

Karin Toet

\*\*\*

Ik ruik de zee en voel de zeelucht op mijn wangen. We lopen over het slag naar het strand. Eigenlijk is het geen strandweer. Juist niet! Maar we hebben vakantie in 's Gravenzande en dan gaan we zwemmen, elke dag, weer of geen weer. Mama gaat niet mee, die vindt het te koud, maar Papa en Wilma, wij met zijn drieën trotseren de storm en laten ons overspoelen door de golven.

Judy van Engeldorp Gastelaars

\*\*\*

De geur van vroeger is die donkerrode roos in de tuin van oma Jany. Oma Jany houdt van bloemen en koken. Die roos staat vlakbij de deur van de bijkeuken. De plant is even groot als ik. Ik ben zes jaar, mager en lang voor mijn leeftijd zeggen de familieleden. In mijn ogen is het een enorme plant. Ze heeft dikke stengels met doorns die ik onaardig vind, maar wel begrijp. De plant zegt dat je niet aan haar bloem mag komen. De bloem is donkerrood.

De blaadjes zijn zo zacht als fluweel.  
Ik wil ze aaien en doen dat ook, heel voorzichtig.  
En oh, wat ruikt die roos lekker.  
Eigenlijk is die roos heel sterk, je ruikt haar van een afstand.  
Ik bewonder die roos.  
Minder bewondering heb ik voor de overheerlijke geuren die uit de keuken van oma Jany komen.  
Die geuren laten mijn fantasie op hol slaan.  
Ik ruik en zie de appeltaart al voor me die we straks krijgen.  
De appeltaart is straks op.  
Maar die roos, die roos is er straks nog.

Marianne van Dijck

\*\*\*

***In verband met onze vakanties zal de eerstvolgende nieuwsbrief eind augustus verschijnen.  
Wij wensen u een mooie zomer (vakantie).***

\*\*\*